

WILLEMIJN DE WEERD & ESTHER LEEUWRIK

Auteur en illustrator van het prentenboek *Ik stuur je de zon*

Ik stuur je de zon is een hartverwarmend prentenboek over Anne, een vijfjarig Nederlands meisje en de tienjarige Abel uit Kenia. Ze hebben elkaar nog nooit ontmoet maar toch zijn ze broer en zus. Via brieven en tekeningen leren ze over elkaars leven.

Ik stuur je de zon is geschreven door Willemijn de Weerd. Willemijn is getrouwd met Wilfred en moeder van vier dochters in de leeftijd van 1 tot 10 jaar. Ze schrijft boeken en werkt parttime in het basisonderwijs. Illustrator Esther Leeuwrik is getrouwd met Gert en moeder van twee dochters van vier en (net) één jaar oud. Ze woont in Gouda in een gezellig straatje aan de Karnemelksloot. Na een aantal jaren in het voortgezet onderwijs te hebben gewerkt, richt Esther zich nu volledig op het illustreren.

Esther, wat dacht je toen je werd gevraagd voor het illustreren van het prentenboek?

“Ik geloof dat ik niet zoveel meer dacht, want ik was helemaal overdonderd. Het is iets waar je van droomt als beginnend illustrator en voor mij was het ineens realiteit. Ik weet nog dat ik 's avonds in bed naar het plafond lag te staren en alleen maar kon denken: is het echt waar?”

Hoe ziet jullie ideale werkdag eruit?

Willemijn: “Voor het uitwerken van een verhaal zoek ik een rustig moment op de dag uit. Bijvoorbeeld als de oudste kinderen naar school zijn en mijn jongste slaapt, of in de avonden.”

Esther: “Ik werk aan een heerlijk groot bureau onder het raam naast onze tuin en dat is een heel fijn plekje. Ik zit een beetje verstopt voor iedereen die naar binnen kijkt. Ik schenk, voordat ik aan het werk ga, een groot glas Spa rood in en zet *Nederland Zingt* aan op de achtergrond. Op de een of andere manier teken ik altijd erg lekker op de combinatie van praten en (mee)zingen.”

Sponsoren jullie in jullie gezin zelf ook een kindje?

Willemijn: “Wij sponsoren een meisje uit India en een jongen uit de Dominicaanse Republiek. Het jongetje heet trouwens ook Abel, net als het jongetje in het boek *Ik stuur je de zon*. En onze derde dochter heet Anne, net als het meisje uit het boek. In huize de Weerd sturen Anne en Abel elkaar dus ook brieven.”

Wat vinden jullie van het thema ...en wie ben jij?

Esther: “Ik vind het een leuk, maar ook heel mooi thema. Zeker vanuit christelijk perspectief. Ik vind het belangrijk om op een open manier naar ‘de ander’ te kijken en dan vooral te zien wat iemand waardevol maakt.”

Houden jullie zelf van de zon? Of meer van de winter?

Willemijn: “Ik houd erg van de zon. En net als Anne, de hoofdpersoon uit het boek, vind ik het heerlijk om naar het strand te gaan. Maar ik ben ook fan van schaatsen, sleeën en een winterse dag bij de houtkachel doorbrengen.”

Aan welke kinderboeken hebben jullie zelf warme herinneringen?

Willemijn: “Als klein kind genoot ik van de verhalen van Annie M.G. Schmidt. Ik was fan van *Pluk van de Petteflat*. Aan de verhalen over *Madelief* van Guus Kuijer heb ik ook warme herinneringen, mijn meester las eruit voor in de klas. Van *Blauwe Plekken* van Anke de Vries was ik helemaal onder de indruk. Ik las het boek toen ik op de middelbare school zat.”

Esther: “Ik had als kind op een gegeven moment alle boeken uit van de kinderboekenafdeling van de bibliotheek uit het dorp. Het liefst las ik historische romans, waar ik heerlijk bij kon wegdromen. Van mijn eigen voorleestijd herinner ik me vooral *Jip en Janneke* en ook de andere boeken met de fantastische tekeningen van Fiep Westendorp.”

Hebben jullie naast schrijven/tekenen/schilderen nog andere bezigheden/hobby's?

Esther: “Ik ben vorige week begonnen met hardlopen. Heel fanatiek, drie keer in de week, met een collega-illustrator en goede vriendin. We zijn heel goed bezig en gaan zelfs meedoen aan de Goudse Singelloop. Nu dit zwart op wit staat, is dat wel een goede stok achter de deur natuurlijk.”

